

“Freur niet om mij

Doe zoals ik geleefd heb

Geniet met volle teugen

Afspraak aan de overkant”
L4

Dankbaar om alles wat zij voor ons betekend heeft,
moeten wij afscheid nemen van

Elvire De Winter

weduwe van

Victor Smeyers (+ 1981)

Erevoorzitster van Toneelkring “Trouw en Moed” Herent

Zij werd geboren te Leuven op 29 augustus 1934
en is er overleden in het UZ Gasthuisberg
op zondag 14 januari 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartliturgie,
die zal plaatsvinden op **vrijdag 19 januari 2024 om 10 uur**
in de Sint-Michielskerk te Beisem
(Kerkstraat 9 Veltem-Beisem), gevolgd door de crematie.

Samenkomst aan de kerk vanaf 9.30 uur.

Nadien zal haar as bewaard worden
binnen de geborgenheid van haar familie.

Een laatste groet aan Elvire kan gebracht worden
in het mortuarium van het UZ Gasthuisberg op
woensdag 17 januari 2024 van 15.30 tot 16.45 uur.

Zij leeft verder in het hart en de herinnering van:

Liliane Haesaerts

Roger Smeyers

Steve Smeyers en Lieve Verstraeten

Sam

Ilke en Remco

Artuur en Anouk

Yelte

Quinten

Yvette Smeyers

haar kinderen en kleinkinderen.

Delen mee in het verlies:
de aanverwanten van de families De Winter en Smeyers.

Onze dank en waardering gaan uit naar Familiehulp,
de thuisverzorging Lut Verplaetsen en naar de artsen
en verpleegkundigen van het UZ Gasthuisberg
voor de warme zorgen die ze aan haar gegeven hebben.

Rouwadres:
Rozenlaan 33
3020 Herent
of online: www.agb.be